

Östgötadagarna sept 2010 och info om boende på Fristad

På Östgöta dagarna kom det bortåt 300 gäster. Alla verkade mycket intresserade. Antigen av att dricka gott kaffe av Tåbyblandningen, eller av tapeter, släktförhållanden, husdetaljer, Carl Fredriks föredrag eller av allt sammantaget. Vädret var strålande.

Det kom många som hade anknytning till Fristad Gästgiveriet, Försökte skriva upp och anteckna vad de hade att berätta.

1. Karl Ove Jansson boende i Finspång tele 0122 10266 el 070 6342508. Jansson.ove@telia.com

Hans far Folke Jansson Ägde Bryggargården(Östergården och Gästgiveriet. Antagligen köpte han gården någon gång mellan 44-47. Han byggde Frontespisen 1952-53, för på övervåningen fanns inget fönster i köket så det var mörkt. Karl Ove trodde även att hans pappa grävde ut källarna i bon och betongade dem.

Karl Ove hade med sig en bild på Fristads gästgiveri som är målad av en syster till ägarna innan Ernst o Gustaf Andersson.

Konstnärinnan hette Agda Klara Andersson.



Under dagarna visades sig att det var många som hade tavlor gjorda av henne . Även porträtt. Det berättades att det var auktion efter syskonen och många tavlor kördes till tippen.

Carl Ove tror att dörren mellan rummet och gavelrummet fanns på hans tid. I rummet rakt fram döptes hans bror Hans Erling Jansson 1948. I köket fanns det en soffa under fönstret mot Fristad.

På tavlan från början av 1900 är det inget fönster upptaget där.

Carl Ove hoppades att eldgaffeln skulle finnas kvar som han petade sin far med i magen när han vilade på soffan.

De hade en Ford Tudor 10? Som bil röd .

1952:Rummet till vänster användes som sovrum, rummet rakt fram som matrum och gavelrummet som finrum.

Det brann ner en loge som låg åt Mariannes hus håll. Den brann ner på 80talet efter lek med eld. Även dass och vagnslider fanns det där. Dasset var 4sitsigt. Folke Johansson hade på sin tid 300 gödsvin i logen. I lagården fanns det spiltor för 8-10 hästar.

Selkammare med bjällror.

En annan berättelse” en arbetarflicka vid Namn Ingegerd, äldsta dottern till Aronsson Hästskötare på Fristad råkade ut för en trafikolycka där på 40 talet.

2. **Monika Aronsson** född 1944 berättade hennes pappa Sixten Vilhelm Aronsson var född 9/8 1909 på Gästgiveriet. Hans far o mor flyttade sen till Grönhög Furingstad. Jobbade som Ladugårdskarl. Sixten har berättat att han skyfflade gångar på Östergården.

3. **Greta Svensson** Rabilla född 1931 berättade att hon bodde i huset i ”Back” ”där nu Björn Nilsson bor. Pappa Karl Svensson var född 1900. Greta har två tavlor av Agda Klara. Ett porträtt och ett av prästgården. Agda Klara hade tydligen en utställning i Motala. Tulldahl var hembiträde hos syskonen Andersson.

Tulldahl var trädgårdsmästare och bodde i huset bakom Gästgiveriet.

Karl Eriksson f ca 1880 bodde på ovanvåningen han var farbror till Uno Eriksson född 1922. Djurskötare flyttade från Fristad på 1950 talet.

4. **Hanna o Johan Karlsson** har även bott här Mormor och morfar till **Inez(källa)**

5. **Margit Forsström**



var syster med Gösta Karlsson. Som jobbade som rättare på Fristad. Han bodde på nedre botten innan han köpte Bjärkhusa. Då bodde även Alf Svensson på övervåningen . Han var ladugårdskarl. Hade två flickor Gun och Marianne som nu är 76,77 år. De började skolan i Tåby.



Birgitta Forsström o Magnus Tinglöf berättade att de ägt en påse Kaffe med Omalda Tåbybönor, men tyvärr slängt dem vid en flytt.

6. Ingrid Samuelsson Åby



Ingrids mormors far körde ihjäl sig utanför Fristad Gästgiveri med häst o vagn. 1881. De bar in honom i vedbon. Någon tyckte att han rörde sig så då tog dom in honom i värmen och tinade upp honom. Han dog en vecka efter i lunginflammation. Hans fru Matilda Svensson skötte sen Grinneby rusthåll själv. Hon står år 1900 som hemmansägaränka. En dotter.

Berättade om Lydia Karlson som bodde på övervåningen att hon var mycket rolig och väldigt barsk. Brukade servera. Även på Åby gård. Hon läste mycket och lånade en massa böcker på Tåby bibliotek. Hon var gift med Ernst Karlsson. Deras dotter Marianne gift med **Göran Degerlund** som tagit korten nedan. Även han besökte idag. " Nippe" var bror med Marianne bodde i Huset bredvid Kämpestad i Tåby.



Lydia Karlsson

7.Marianne Nilsson har en tavla av Agda Klara. Motiv Mariehov.

8.Pia (RoseMarie) Karlsson född 1957 i Gästgiveriet kom med sin mamma Ingrid Karlsson. Pappa var Hans Karlsson(Hasse Lukas) De hade med sig ett album med bilder från den tiden de bodde där.



Pia och hennes mamma Ingrid

De hyrde av Folke Jansson 1956-1959 hela bottenvåningen. Pia mamma berättade att Pia fick ligga på spisen i hörnet i köket för det var så kallt i huset. Vid hennes dop togs det flera kort så man kan se lite hur det såg ut 1958.



Sven Wennermark döper i hörnet i rummet rakt fram mot vägen. Farmor håller Pia.



Hanna o Harald i Mejeriet ,Maria o Ragnar i Vallby. Rummet rakt fram Väggen mot förstugan.



samma rum samma hörn fast man ser dörren. Pia ,Marianne Tulldahl ,Lillian Frimodig ,Tomas Forsberg(kusin)?'+? Dopdatum 23/2 1958.



Gavelrummet i hörnet mot vägen. Tapeten sattes troligtvis upp 1956 när de flyttade in tror Ingrid Karlsson.



Pia i gavelrummet framåt gården. Som användes som sovrum.



Hans o Ingrid Karlsson o
Pia sommaren 1958.



Hasse o Pia och bilen
bakom syns en annan bil som jag tror tillhörde Hasse.



en Messersmith



Pia o Hasse framför bon i

Fristad sommaren 1958.



Denna bild vet vi inte om

den är tagen i Fristad.?? Kanske någon vet.

9. Grannen Ulf Jonsson har en tavla av Agda Klara.

Andra gäster Carl o Louise Hermelin. Arne o Anita Järnvall





Från Fiskeby kom Elsie o

Torgny Mantefors. Det visades att Torgny är väldigt duktig på gammal hus teknik och har börjat renovera ett gammalt hus hemma i Mogata.

Dessa var bara några av alla trevliga gäster. Allra sist kom Kaj Källström med fru och medhjälpare Inga Britt?.

Det är han som skrivit den fantastiska boken om Gästgiverier i Östergötland. Han har nu börjat skriva om alla Gästgiverier i Småland. Ett enormt men intressant arbete. Boken fanns att köpa på Östgötadagarna för 300 kr. Det är den verkligen värd. Jag (Karin) min man Roland hade en liten semestertripp i år i Gästgiveriernas spår. Då har man användning av boken. Vissa har ju fortfarande god mat ex Kisa värdshus omtalat redan på 1700talet för sin goda mat.. Broarp Gästgiveri ett annat intressant renoveringsprojekt. Salvedal hembygds Gästgiveri. Bra matsäcksställe.



De sista gästerna för dagen och den tappra men nu trötta men
nöjda personalen

Mycket lyckade dagar. Hoppas våra gäster tyckte lika.

Jag som fotat o antecknat o skrivit är Karin Lagander

Det har kanske blivit något fel, men det rättar jag till vid
påstötning. Det var många som pratade med mig. Tar gärna mot
mer information och bilder.